

► Ο συνεχής ακριβός δανεισμός για αποπληρωμή παλαιών χρεών καθιστά ανεδαφικό οποιονδήποτε οικονομικό στόχο

Το δυσβάσταχτο χρέος, η φτώχεια και η ανεργία ωθούν την Ελλάδα σε έξοδο από την ευρωζώνη

ΤΑ τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα οδεύει από το ένα σχέδιο διάσωσης στο άλλο, με το μέγεθος του δημιόσιου χρέους να γίνεται όλο και μεγαλύτερο και την οικονομική κατάσταση της χώρας να επιδεινώνεται σχεδόν με γεωμετρικό τρόπο, με τη ροή των λεγόμενων κεφαλαίων διάσωσης, εξαιτίας των μέτρων ακραίας λιτότητας που συνδέονται με τα προγράμματα βοήθειας.

Χ. Ι. Πολυχρονίου*

Στο τέλος του 2010, έπειτα από ένα πακέτο διάσωσης ιστορικών διαστάσεων από την ΕΕ και το ΔΝΤ, ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε αυξηθεί στο εντυπωσιακό 142,8%.

Στο τέλος του 2011, και με τους ίδιωτες κατόχους ομολόγων να έχουν αποδεχθεί μείωση της ονομαστικής αξίας του ελληνικού δημόσιου χρέους που κατείχαν της τάξης άνω του 50% (ζεινέρασε το 70% σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, καθιστώντας έτοι την ανταλλαγή του ελληνικού χρέους συμβάν χρεοκοπίας κάτω από οποιονδήποτε ορισμό), το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε ανέλθει στο 165,3% (είναι γεγονός πως δεν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι το «κούρεμα» του δημόσιου χρέους οδηγεί σε μείωση του χρέους).

Στο τέλος του τρέχοντος έτους και με την επίτευξη συμφωνίας για ένα ακόμη πακέτο διάσωσης για το ποσό των 130 δισ. ευρώ, η αναλογία χρέους - ΑΕΠ της Ελλάδας θα είναι στο 175%, ενώ αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 189% το 2013.

Προφανώς, ο δανεισμός χρημάτων στην Ελλάδα είναι μια συνταγή καταστροφική. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη εδώ και τριά ολόκληρα χρόνια και το ότι αναγκάζεται να δανείζεται κεφάλαια προκειμένου να συνεχιστεί η αποπληρωμή παλαιών χρεών, τα οποία έχουν υψηλά επιτόκια, είναι αντιπαραγωγικό για σχεδόν οποιονδήποτε οικονομικό στόχο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Η οικονομία της χώρας συρρικνώνεται περαιτέρω, καθώς οι πιστωτές απαιτούν εξαρχής σκληρά μέτρα λιτότητας (βαθιές περικοπές στον προϋπολογισμό και συνεχώς αυξανόμενους φόρους), ενισχύοντας το χρέος της χώρας, το οποίο στη συνέχεια οδηγεί σε πιέσεις για πιο αιματηρή λιτότητα, βυθίζοντας την οικονομία περισσότερο στην ίδια.

Υπό κανονικές συνθήκες, θα αποκαλούσε κάποιος αυτό τον φαύλο κύκλο χρέους και ύφεσης «παγίδα της λιτότητας», αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας έχει εξελιχθεί σε κάπι πολύ μεγαλύτερο από αυτό: στην πραγματικότητα το έθνος έχει πέσει σε μια «παγίδα καταστροφής», καθώς η επιδείνωση μιας οικονομικής μεταβλητής οδηγεί στην επιδείνωση της συνολικής οικονομικής προοπτικής της χώρας και η οικονομική κρίση έχει απλωθεί πάνω από το κοινωνικό πεδίο μιε έναν αρκετά βίαιο τρόπο, παράγοντας πρωτοφανή επί-



Tou X.I. Πολυχρονίου*

Οι αιματηρές
περικοπές
βυθίζουν
την οικονομία
περισσότερο
στην ύφεση

πεδα όλων των μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης και της αναβίωσης ενός νεοναζιστικού κόμματος, τα μέλη του οποίου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον ναζιστικό χαιρετισμό, να περιγράφουν τους μετανάστες ως αποβράσματα και να τους κατηγοριοποιούν ως υπανθρώπους. Όσο για το πολιτικό σύστημα, έχει χάσει -εξαίτιας της κρίσης- κάθε λογική νομιμότητα και οι ημέρες ανοιχτών, μεγάλης κλίμακας συγκρούσεων μεταξύ διάφορων εξτρεμιστικών ομάδων ή/και μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών μπορεί να μην απέχουν πολύ, παρά τι βαθιά και έντονη «αστικοποίηση» (*bourgeoification*) της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Ενδεικτικό της εξέλισσομενής καταστροφής στην Ελλάδα είναι ότι το ΑΕΠ συρικώθηκε κατά 7% το 2011 και κατά 7,2% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από το 2008, δηλαδή που έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχει εξαλειφθεί το 20% του ΑΕΠ της χώρας – και το τέλος της καταστροφής δεν διαφαίνεται πουθενά στον ορίζοντα. Πράγματι, όπως προέβλεψε πρόσφατα ο ομπερινός υπουργός Οικονομικών στο Ελληνοκινεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικόπτες, η συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ θα φτάσει στο 25% έως το 2014. Στο ενδιάμεσο, τα επίσημα ποσοστά ανεργίας θα έχουν ξεπέρασει το 25% και αναμένεται να αγγίξουν το 30% το 2013. Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας των νέων, έχουν δήποτε ξεπέρασει κατά πολύ το 50% (ανέρχονται σήμερα στο 58%).

Μεταξύ 1960-2007, η Ελλάδα σπηλέωσε μεγάλο πρόσδοτο στη σύγκλιση με τις προηγμένες οικονομίες του κόσμου στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και του βιοτικού επιπλέοντος (έστω και αν η ανάπτυξη που έλαβε μέρος στην εποχή του ευρώ ήταν σε μεγάλο βαθμό πλασματική, με το χρέος να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και το εξωτερικό χρέος, ως αποτέλεσμα, να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις). Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προόδου έχει ήδη καθίει λόγω της ύφεσης που προκαλούν οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι διεθνείς πιστωτές στην Ελλάδα (δηλαδή η ΕΕ και το ΔΝΤ) τα ίε-

λευταία τρία χρόνια. Από 84% που ήταν το 2009 το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 15 πλουσιότερων χωρών της Ευρώπης, τώρα έχει ήδη πέσει κοντά στο 70% και αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω.

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, τα ποσοστά φτώχειας έχουν επίσης αυξηθεί, ενώ διάφορες ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί από την Ελλάδα, όπως η ελονοσία, επανέρχονται. Ο ένας στους πέντε Έλληνες ζει πλέον σε συνθήκες φτώχειας, αλλά ακόμη πιο συγκλονιστικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την παιδική φτώχεια: 23,7% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας. Τα ποσοστά αυτά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο, καθώς η οικονομία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία και το παραδοσιακά αδύναμο ελληνικό κράτος πρόνοιας θα καταρρεύσει παντελώς κάτω από τη διαρκή πίεση των ξένων πιστωτών για μεγαλύτερες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Ελλάδα δήν οδεύει στο να γίνει και πάλι ένα φτωχό έθνος. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η προοπτική της Ελλάδας εκτός του ευρώ μπορεί σύντομα να πάψει να φοβίζει τους πολίτες ενός πολιορκούμενου έθνους. Κι αυτό θα μπορούσε να είναι πράγματι το επόμενο κεφάλαιο στο ελληνικό δράμα χρέους, από τη στιγμή που οι πνεοίσεις σε Γερμανία και Βρυξέλλες παραμένουν προσκολλημένες σε άκρως λανθασμένες οικονομικές πολιτικές και ασύμφορα αντιφατικούς πολιτικούς προσανατολισμούς για τη συνοχή μιας νομισματικής ένωσης, με την EKT να έχει δήν δηλώσει επισήμως ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο για την Ελλάδα.

Η ωμή πραγματικότητα είναι ότι η σημερινή πνεοσία της Ευρώπης όχι μόνο έχει επιδείξει ανικανότητα ή απροθυμία να αντιμετωπίσει τις δομικές αδυναμίες του αρχιεκτονικού οικοδομήματος της ευρωζώνης, που είναι η αιτία για τη διαιώνιση της ευρωαρκήσης και η οποία απειλεί πλέον με άμεσο τοόπο την ίδια την επιβίωση του ευ-

ρωσουστήματος (σε περίπτωση που στην Ιταλία η σημειερινή κρίση πάρει διαστάσεις ανάλογες με αυτές στην Ισπανία το παιχνίδι για την υφιστάμενη τουλάχιστον δομή της ευρωζώνης έχει λήξει), αλλά και πρωτοφανή αδύναμια κατανόησης των πραγματικών εξελίξεων στις χώρες που μαστίζονται από την κρίση. Η διαγραφή του ελληνικού χρέους θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή ούτως ή άλλως. Όλα τα προγράμματα διαρθρωτικών προσαρμογών του ΔΝΤ καταλήγουν σε παταγώδη αποτυχία, με αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους και επαναφορά του κρατικού τομέα στη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, προκειμένου να συνέλθει η κοινωνία από τα δεινά που προξένησε ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός.

Το ελληνικό χρέος έπρεπε να είχε διαγραφεί λίγο μετά με το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό έπρεπε να ήταν και απαίτηση των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες από την έναρξη της κρίσης ακολουθούν τυφλά τις εντολές των διεθνών κέντρων εξουσίας στοχεύοντας απλά σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και όρους εφαρμογής. Στη συνέχεια, έπρεπε να είχαν πρωθυθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα για την ανάκαμψη της οικονομίας μέσω επενδυτικών κεφαλαίων από διαφθορικά ταμεία της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέτοιου είδους κινήσεις μπορεί να είχαν προκαταλάβει το φαινόμενο της διάδοσης της ελληνικής κρίσης χρέους στην υπόλοιπη περιφέρεια της ευρωζώνης. Τέτοιου είδους κινήσεις θα αποτελούσαν όντως πράξεις αλληλεγγύης εκ μέρους μιας νομιμοτικής ένωσης προς ένα πληνέν κράτος - μέλος.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την τιθάσευση του χρέους, θα έπρεπε να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αντί αυτού, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί συνεχίζουν να διατυπώνουν ασυναρποίες περί «επιχειρηματικής εμπιστοσύνης» και να πθικολογούν περι «δημιοσιονομικής ευθύνης» σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κάμψης σε όλη την Ευρώπη και όταν η Μεγάλη Ύφεση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στην περιφέρεια είναι προ των πυλών.

Το μέλλον της Ελλάδας στην ευρωζώνη είναι μάλλον δυσοίωνο. Το φιάσκο στην πρόσφατη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (Eurogroup) ήταν ένα ακόμα δείγμα της τακτικής που ακολουθούν η Γερμανία και οι Βρυξέλλες τα τελευταία τρία χρόνια απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα χρέους – δηλαδή να κλοτσάνε το... τενεκεδάκι όσο πιο μακριά γίνεται και η Ελλάδα να βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κοίτη.

Σπι συγκεκριμένη συγκυρία, ακόμη και μια ελάφρυνση του φορτίου του ελληνικού χρέους δεν θα ωφελούσε σε τίποτα εάν δεν πάρει μπρος η απομόνωση της οικονομίας. Άλλα κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το οικονομικό δόγμα της λιτότητας αποκλείει κάθε ενδεχόμενο επεκτατικής δημιουργικής πολιτικής, που είναι η μόνη ουσιαστική λύση για την έξιδο από την ύφεση. Υπό αυτή την έννοια, ξέσουσα δυσοίωνο είναι και το μέλλον για την ίδια την ευρωζώνη. Οι νεο-χουβεριανές αντιλήψεις της σπουδειρινής ευρωπαϊκής πηγείας καθιστούν το ευρωπαϊκό νομιμοτικό εγχείριον αποδύτως αναπτούμενο.

*Ο κ. X.I. Πολυχρονίου είναι ερευνητής και policy fellow στο Levy Economics Institute του Bard College στη Νέα Υόρκη